



Dit is Eric Kastelein, van huis uit marketing manager, die een gezonde belangstelling heeft voor Suriname en onze literatuur. Zijn band met ons land ontstond tijdens zijn (hobby) studie geschiedenis en na zijn eerste bezoek in 2010. Hij is niet lange terug op bezoek geweest bij Rappa's Bibliotheek en had Rappa's eerste boekje, Frikie Tories (uitgegeven in 1980) bij zich. Onlangs schreef Eric zijn eerste artikel voor het maandblad Parbode en besloot het honorarium daarvoor te doneren aan Rappa's Bibliotheek voor de aanschaf van literatuur. Rappa bedankt, namens de vele leden van de bieb Eric voor deze geste.