

Het dramatische lot van de ocelot.

Door: Rudi Jadnanansing.

Een ocelot is een van de mooiste viervoetige dieren. Toen ik één voor het eerst zag dacht ik: "wat een beauty!"

Ze had een prachtig getekende gladde vacht, een roze neus en twee prachtige ogen. Ze loopt en springt over de takken alsof ze op de dansvloer is. Ze is de lieflijke ballerina tussen de takken van het regenwoud. Ik denk dat ze geschapen is op een moment toen Onze Lieve Heer in een zeer goede bui was. Vliegen, muskieten enz. heeft Hij geschapen in een slechte bui; misschien toen Hij ons kiesstelsel onder ogen kreeg?

Een ocelot heeft geen gemakkelijk leven. Door haar kleine afmetingen is ze vaak een prooidier van grotere katachtigen. Maar dat is niet voor de poes!

Verder lusten de tapijtslang en de aboma ook een ocelotje. De ocelot staat ook op het menu van de gonini die haar onverwachts uit de bomen plukt.

De grootste aap die deze vogel vangt is de babun. Bij de kwatta's blijft hij uit de buurt vanwege hun lange ledematen en grijpstaart. Door het feit dat ze de sterkste apen zijn, waardoor ze voorrang genieten in de boomtoppen, leven ze in een overvloed van voedsel. Verder hebben ze in de bomen geen natuurlijke vijanden. Hierdoor leven ze in een utopische wereld. Dit geldt overigens ook voor onze vreedzame indianen in het verre binnenland waar er voldoende voedsel is maar geen menselijke vijanden en geen gevaarlijke roofdieren. Ze kunnen onbeperkt over alcohol (kasiri) beschikken. De kater is dus een van hun weinige vijanden.

Maar wij dwalen af:

Vanwege haar kleine afmetingen wordt de ocelot het jagen zeer moeilijk gemaakt. Ze wordt vaak afgerost en verjaagd door groepen boze vogels of apenbendes.

Ocelots, die ongeveer tweemaal groter dan een kat kunnen worden, kunnen goed als huisdier worden gehouden. Maar de burens moeten dan geen pluimvee kweken. De ocelot is er als de kippen bij.

De ocelot, die onlangs is doodgeschoten was waarschijnlijk een jong beestje dat een dutje deed op een tak in de boom. Voor mensen is ze ongevaarlijk en ook voor kinderen slaat ze op de vlucht. Ze heeft in ieder geval een mooie show weggegeven door uren angstig naar het publiek te kijken met haar grote ogen.

De man die een einde heeft gemaakt aan het leven van deze schoonheid hoeven wij niet te rekenen tot één van onze helden. Hij heeft niemand hiermee gered of geholpen. In ieder geval heeft hij ook een show weggegeven. Een goedkope show van een schot op een weerloos, onschuldig, dier dat een middagdutje deed, gevolgd door een genadeschot omdat ze nog leefde nadat haar botten kapot waren geschoten en ze uit de boom was gevallen.

Uit opvoedkundige overwegingen moet een volk voorzichtig zijn om haar helden uit te kiezen. Als die er niet zijn mag je ze creëren maar het moeten voorbeeldfiguren blijven.

Een moeder moet kunnen denken: "zo zou ik willen dat mijn zoon of dochter zal worden".

In deze periode van verkiezingskoorts ontkom ik er niet aan u erop te wijzen dat wij moeten kiezen voor een partij met respect voor dieren, voor honden, voor de medemens en voor de natuur. Een Surinaamse dierenminnende partij eventueel binnen de gelederen van de Olifant?